

LIEFDES LEVEN

Elke week vertelt een lezeres wat ze écht van haar relatie vindt.



“IK SCHROK TOEN IK HET ARMOEDIGE HUIS VAN ZIJN MOEDER ZAG”

Brecht (45): “28 was ik toen ik Job in de kroeg ontmoette. Een ontzettend aantrekkelijke, leuke man met wie het direct klikte. Het was zomaar een donderdagavond, ik was met mijn vriendin de stad in gegaan om te shoppen en hij vroeg wat ik in die tassen had zitten. Omdat ik nog niet zo lang daarvoor was verlaten door mijn eerste echte grote liefde was ik niet zo happig op een nieuwe relatie. Maar Job liet zich daardoor niet weerhouden en deed zijn uiterste best mij voor zich te winnen. Bijna dagelijks vond ik leuke kaarten en mooie brieven in mijn brievenbus, hij nam me geregeld mee uit eten, maar ik hield de boot wekenlang af. Tot ons romantische afspraakje in Noordwijk, en daar op het strand was de eerste kus. Op weg naar huis reden we toevallig langs het dorp waar mijn ouders wonen. Ze waren op vakantie en ik vond het leuk hem mijn ouderlijk huis te laten zien. We reden de oprijlaan op, hij parkeerde zijn autootje bij de garages en toen werd hij heel stil. Ik vroeg hem wat er aan de hand was en het hoge woord kwam eruit: onze werelden lagen te ver uit elkaar. We moesten ermee stoppen, nu. Ik heb gepraat als Brugman. Dat we het een kans moesten geven. Dat het erom gaat of je leeft vanuit dezelfde normen en waarden. Met tegenzin ging hij overstag, maar dan moest ik wel snel zijn moeder, een weduwe, ontmoeten. Ik kan niet ontkennen dat ik schrok toen ik daar voor het eerst een voet over de drempel zette. In mijn beleving was het huis behoorlijk armoedig. Wat me het meest choqueeerde, was de lauwe frisdrank die me werd aangeboden: de koelkast was al een half jaar kapot en kon wegens geldgebrek niet worden gemaakt. Drie jaar later zijn we getrouwd en geld is wel altijd een heikel punt gebleven in onze relatie. Zijn familie heeft het niet breed en op een of andere manier moet er altijd geld naar hen toe. Desondanks zijn we al jaren gelukkig getrouwd en hebben we een modus gevonden om met geldzaken om te gaan. En wat ik die ene avond al zei, is waar gebleken. We hebben dezelfde waarden en normen. En dan kun je een heel eind komen met elkaar.”

INTERVIEW: CHRISTIEN JANSEN

Wilt u ook (anoniem) over uw liefdesleven vertellen?

Mail dan naar redactie@libelle.nl